

Πανελλήνια Σχολική Ημέρα Φιλοζωίας - 4 Απριλίου

Ανήμερα την **Παγκόσμια Ημέρα Αδέσποτων Ζώων** θα πραγματοποιηθούν στα Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια, , μια σειρά από δραστηριότητες.

Στόχος

Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών /-τριών για τη βιοποικιλότητα και τις διάφορες μορφές ζωής, με έμφαση στην ευημερία και στην καλλιέργεια της ευαισθησίας και της ενσυναίσθησης για κάθε ζωντανό ον.

- Η αναγνώριση και ο σεβασμός των δικαιωμάτων των ζώων από τους/τις μαθητές/-τριες μέσω της ενεργούς προάσπισής τους.
- Η εμπλοκή των μαθητών /-τριών σε δραστηριότητες ανάληψης δράσεων και πρωτοβουλιών φιλοζωίας.

Ο άνθρωπος οφείλει να σέβεται τη ζωή κάθε ζώου. Ανήκει ο ίδιος στο ζωικό βασίλειο και δεν μπορεί να εξοντώνει ή να εκμεταλλεύεται τα άλλα είδη του ζωικού βασιλείου. Αντίθετα, οφείλει να χρησιμοποιεί τις γνώσεις για το καλό των ζώων. Κάθε ζώο δικαιούται φροντίδας, προσοχής και προστασίας από τον άνθρωπο.

Η σημερινή Παγκόσμια Ημέρα για τα Αδέσποτα Ζώα είναι μέρα αφύπνισης και ευαισθητοποίησης και το μήνυμά της είναι διπλό: Από τη μία πλευρά μας υπενθυμίζει ότι κάποια αδέσποτα ζουν χωρίς στέγη, φροντίδα και αγάπη και μας ευαισθητοποιεί να υιοθετήσουμε ένα ζώο συντροφιάς. Από την άλλη, μας αφυπνίζει, καθώς δεν είναι λίγα τα φαινόμενα κακοποίησης των ζώων.

Τόσο η εγκατάλειψη όσο και η έμπρακτη βία (τραυματισμοί, βασανιστήρια, θανατώσεις) καταδεικνύουν ζήτημα έλλειψης πολιτισμού και οφείλουν να θεωρούνται εγκληματικές πράξεις.

Ας κάνουμε λοιπόν την αγάπη πράξη για να δείξουμε στα ανυπεράσπιστα πλάσματα πως η ανθρωπιά είναι δείγμα του πολιτισμού μας.

Η αγορά εμβολίων και φαρμάκων είναι ένδειξη ανθρωπιάς και ενσυναίσθησης.

Ο Κουμπάρας της Φιλοζωικής Ηλιούπολης θα είναι στο γραφείο της Διεύθυνσης.

Όσοι επιθυμούν μπορούν να προσφέρουν. (Η ΔΡΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ)



Τα μάτια ενός ζώου έχουν την ικανότητα να μιλούν μια σπουδαία γλώσσα.

[Martin Buber](#)

Με εκτίμηση